

KNOCK, KNOCK: I AM BACK...

In oktober 2015 was ik met trots ingeschreven voor kandidaat-para. Op 18 januari 2016 deed ik met trots de testen. Echter wouden jullie al gouv van mij meer te weten komen. Ik was eerlijk, te eerlijk. Want eerlijkheid duurt volgens mij altijd het langst.

Ik werd afgekeurd wegens mijn 'probleemjeugd', de sociale fobie die ik zojuist achter de rug had...En ga zo maar door.

Ik kon daar niet mee lachen. Dus ben ik in beroep gegaan. Ik vuurde mijn motivatie af. Mijn trainingsschema's, mijn kinesist bewijzen. Dat hield allemaal geen steek. Maar ik had nog een laatste 'wapen' in petto. Dat was namelijk mijn boek. Ik zette jullie sprakeloos met het eerste deel van mijn biografie in concept vorm.

Ik kreeg een 'second chance' op de volgende voorwaarden:

- geen collocaties meer. Wat trouwens nooit is moeten gebeuren.... Waar ik schade vergoeding voor wou eisen...
- werkt of studeert, toon aan dat je emotioneel stabiel bent. dat je in groep kan werken.
- wacht minimum 2 jaar, en we zien wel....

Ik was daar kapot van. Maar ik heb gedaan wat jullie van mij vroegen.

Ik heb een 'website' gebouwd. Maar liefst 500 uur pompte ik erin. Want ik leef voor deze droom. Verder liet ik me nog meer verdiepen in biografieën van operatoren en speciale eenheden.

Kijk, mijn droom stond al vast sinds mijn 14^{de}. In 2014 werd ze 'getriggerd'. Ik ben te vroeg gaan aankloppen. Maar ik zeg u een ding. Ik ben geknipt voor de 'special forces'.

Ik heb gewerkt via interims. Vooral heb ik 2 diploma's behaald. Blijf ik studeren. Ik zit al aan mijn 3^{de} bezig. Verder heb ik dus die 'website'. Dan heb ik nog een extra boek voor mijn biografie geschreven op 1 jaar tijd. Last but not least...Heb ik nog eens 12650 uur actief bezig geweest de laatste tijd. Of de afgelopen 3 jaar 'never give up'.

Al 102 sessies bij de kinesist achter de rug, ik eet ultra gezond, officieel 10 op 10 lichaam samenstelling verkregen op een rapport bij een erkend A TRAINER. Hij noemde me een voorbeeld voor de maatschappij op vlak van voeding. Zag mijn passie voor sport afdruipe. Verder blijf ik dus trainen op een ongekende manier. Misschien heb ik al trouwens sponsors voor het lopen en fitness.

Oh, voordat ik het vergeet. Dat 1^{ste} boek dat ik jullie meegaf, dat jullie sprakeloos zette, was namelijk mijn verwerkingsboek. Niet echt denderend als

sollicitatie. Uit voorzorg gaven jullie me effe een 'p5'. Omdat jullie dachten dat dit te hard ging zijn voor mij.

Ik zeg u nog een ding extra. Aandacht zoeken is niet goed voor mijn toekomstige droom job. Maar ik ben een jongen van uit de miljoenen. Ik heb het recht de aandacht te vragen. Want ik verdien het mijn droom in te gaan. Ik heb enkel nog 'groen licht' nodig. Want mijn mentale kracht heeft geen limiet...

Als afsluiter geef ik jullie weer eens een boek mee als 'wapen'. Deze keer een samenvatting van wat ik de voorbije 2 jaar niet allemaal gedaan heb. Een boek apart van mijn biografie. Maar er zit een lichte 'recap' in verwerkt. Vooral interessant voor jullie is de 'prologue' die ik erbij toevoegde. Daar ga ik in detail hoe hallucinant het wel niet was met mijn eerlijkheid nog de selecties te kunne halen. Hallucinant te moeten gaan vertellen over mijn verleden door mijn eerlijkheid...

Ik zeg het u. Als dit geen doorslag heeft weet ik het ook niet meer. Ik blijf werken en studeren. Maar eens ik 'verdomme' 'groen licht krijg' krijg zal ik een gat in de lucht gaan springen. Want ik geboren en gemaakt voor de militaire wereld...Daar pas start mijn echte 'journey'. Al denk ik erin te geraken met al dit bewijs en motivatie materiaal. Heb ik het er nog steeds voor over een 'bachelor' in de criminologische wetenschappen te gaan behalen aan de ugent.

Maar het liefst van al wil ik bewegen, stoppen met schrijven...Mijn droom beleven...

NOTE: Mijn 'site' wil ik zelfs 'offline' gooien als het moet voor veiligheidsredenen moest ik eindelijk in mijn droom zitten.

"WHO DARES, WINS"

Met sportieve groeten

Michael

NEVER GIVE UP