

MEMOIRE 22-12-2022 V*** I LOVE YOU. BUT I CAN'T PLAY THE WAITING GAME FOREVER**

HMMM. WAT KAN IK ZEGGEN? IK VERKOOP MIJN SMARTPHONE ASAP, FOCUS ME HARDER OP MIJN DOELEN, EN HOOP DAT JE OP EEN DAG U EXCUSEERT.

NOU JA. HOPEN? Ik zit daar niet op te wachten. Ik hoop alleen dat je realiseert wat je hebt verricht de afgelopen maanden. Of zal ik zeggen. De afgelopen jaren....

Als je maar blij bent.... Don't know wtf is going on. Ik had zowizo al direct door dat je bij r****(je ex) ging. Nou ja een publieke London trip plaatsen is ook niet evident om geheimzinnig te blijven.

Jij doet wat je wilt in je leven. Maar je maakt er een mess van. En een ding weet ik. Je bent massief shy en nerveus als je bij mij bent. Reageert anders dan op werk of socials. Je gaf zelfs op een gegeven moment toe. We weten dat beiden van elkaar. Zoiets kan je niet faken. Je had me gewoon super graag.

Is het omdat je love niet echt kent(ik trouwens ook niet) en continue validatie nodig hebt? Is het omdat ik te direct ben en een te druk leven heb? Is het omdat ik u kwets met de waarheid onder ogen te schuiven? Weet je. Als je maar gelukkig bent. Anyways nu heb ik tenminste een antwoord. Leuk is anders. Maar het is tenminste een antwoord. Een ding weet ik. Vroeg of laat ga je onze band missen. Uitstellen, stilte, geheimzinnigheid maakt het er niet beter op. Alleen praten werkt. Loyaal en transparant zijn. Als je dat kan. Dan mag je me weer 1001 berichten sturen voor u op te rapen, te supporten. Maar wat je nu doet is echt beneden alle peil.

“In this game called life we are not free”

Toch wel gek dat dit account mij volgt sinds dat je me silence treatment gaf, 4 heartbreaks later me doodleuk ontvolgt en blokt op u

werk gsm als ik u confronteer met de waarheid. Zij blij dat ik u niet expose. Maar ik ken u door en door.

Doe je het bewust, onbewust, uit trauma of foute gewoonte? I don't know. Ik heb u graag. En niet iedereen is nu eenmaal monogaam. Ik judge niet. Maar het moet leefbaar voor me blijven. Ik heb me 21 maanden onthouden van seks voor u, niet naar de escorts geweest. Ik zat tussen 100den vrouwen. En telkens bleef jij mijn drijfveer, mijn kracht. Entertainen is niet gelijk aan playen. En playen is nog steeds geen seksuele interactie...

Al neuk je er op los. Of zoek je continue validatie. Ik ga u altijd accepteren hoe je bent. Maar er moet iets veranderen op vlak van communicatie en regelmaat.

Nu zal dat uiteraard veel te vroeg zijn. Want nu je een ander zijn hart veroverd sta ik op de zij-lijn. Ben ik niet belangrijk meer. Besta ik zelfs niet....

Ik kan niet blijven wachten, me blijven onthouden. 2023 ga ik all in in mijn desires. Want ja. We hadden zoveel in common. Zijn beide dirty en open minded. Bdsm is een niche en taboo. En ook dat hadden we in common. Naast u intelligentie, awesome personality sloeg de vonk om. Nee. Niet door u oogverblindende body en looks. Moest ik enkel daar op kijken was ik al lang uitgekeken op u. Ik heb 100den escorts/modellen geneukt toen ik geen tijd had voor een vriendin. Mijn passie ontwikkelde zich harder. En opeens kwamen mekaar tegen op de porno set. Het begin van een platonische relatie als best friends 4 life die al gouv veel meer was dan dat. We beperkten de communicatie omdat we anders teveel gevoelens zouden triggeren. Ik wou u niet 1001 keer naakt zien, al zeker geen digitale relatie. En toch konden we mekaar niet met gerust laten. Over de 51 000 berichten. Tal van support en advies naar elkaar toe. Mijn miserie en u miserie gedeeld naar elkaar toe. Elkaars grootste geheimen gedeeld tot in de vroege of late uren. Toen ik uit kompass werd gegooid zat je in met mij, toen ik op de grond lag van een bijensteek allergie zat je in met mij. Toen ik

het moeilijk had zat je in met mij. Je bleef zelfs mijn trauma's doorstaan. Want ja ik ben geen makkelijk karakter. So at least bedankt voor zo een dikke support te zijn. Bedankt voor je emotionele support. Maar dat was het dan ook. Van mijn kant uit heb ik ook continue een arm onder schouder gegeven, continue opgepept. We gaven mekaar zoveel energie. We shareden foto's, berichten, gaven updates om werkelijk alles. Je locatie, u werk, u financiën, u aanbidders, u ex en, u vriend, u broer, u city trips, the list goes on and on. Ik screende mensen voor u. Protecte u ondanks je geen katje bent zonder handschoenen....

We boosten mekaar, we kennen alles van elkaar. Niks was privé. En opeens was je weg toen ik u slet of hoer noemde. Omdat de waarheid niet mals was. 2 termen die we beiden gewoon zijn. Ik heb juist respect voor de dames van plezier. En een slet. Tja. Komaan. Moet ik er een tekening bij maken. We zijn het beide...

Het werd eerder een strijd om excuses en rechtvaardiging. Apologies. Apologies voor zoveel te liegen en zoveel achter te houden? Apologies voor macht over me te houden? Apologies omdat je u insecure voelde?

Voor alles had ik een oplossing. Voor alles stond ik open. Door u had ik zoveel energie om bij wijze van spreken me dood te wandelen, met een verbrand en onderkoeld lichaam in wisselend tempo.

Het was gewoon niet normaal onze chemistry. Juist na deze martel weg vraag je me de bongo bon te heractiveren. Het moest de beste tijd van mijn leven zijn, mijn reward na me 600 km op lege maag te pushen. Maar nope. Opeens kon het niet door gaan. Een maand later dan maar. Maar nope toen opende de box van Pandora Was je opeens weg. Lag ik huilend 1 maand in mijn bed van de pijn.

Ik kan amper huilen. Ik ben een machine. Ik kan me onderdanig opstellen of kalm houden. Van de domme gebaren. Maar als iemand in

gevaar is, me aanraakt. Dan ben ik opeens een fenomeen dat velen niet kennen.

Een schouder klopje, een glas bier, een bloed neus. Dat is maar basic stuff. Me kleineren of zelfs humiliaten gaat me nog steeds kalm houden. Ik ben hard en consequent. Ik heb teveel gezien in mijn ogen, te veel door weer en wind gegaan. Als je uren lang in onweer, hagel, sneeuw wandelt, loopt, kruipt. Denk je dan echt dat ik dan verschiet van wat commentaar of bier? Ik blijf gewoon gedisciplineerd.

Schaamte ken ik niet. Ik lach met mezelf voortdurend. Mijn enige enemy is vermoeidheid want dan kan ik niet helder nadenken. Wel ik heb nu 4 dagen aan stuk dag en nacht geslapen en ik ben nog niet wakker. Zo hard heb ik me van de kaart gebracht.

Ik miste u dood. Ik wou u begrijpen. Ik wou u ondersteunen. Ik wou u.... Die nacht in charlatan zal ik wellicht niet gauw vergeten. Ik was letterlijk down van u. Al 11 dagen wakker met maar 3 powernaps tussenin van de rusteloosheid. Ik werd uitgejouwd, aansteller genoemd. Terwijl ik verdomme in trauma zat. Want het is december.

Wanneer ze dan nog doodleuk filmen toen mijn ogen van de wereld waren kwam ik opeens tot het besef. FUCK, ik mis haar.

Niks kon me schelen. Ik kon effe geen vrouw meer zien die nacht. Ik trapte het af. Ging in -6 graden in shirt 2.5 km te voet richting mijn huis. Mijn hart was on fire. En wat is koude? Ondanks-6 graden had ik het even koud in mijn bed. Mijn lichaam was ijskoud van de emotie, opgebrand. Mijn hart deed immens veel pijn. Ik krijg 1001 flashbacks. Want het is december. Ik dacht aan u. Damn ik heb u nodig. Mijn vertrouwenspersoon, mijn licht in het donker. Een dag later heb ik nog op mijn laatste krachten opgestaan voor een iPhone verkoop. En daarna effe een pita binnen gewerkt. Die nacht van charlatan deed me niks. Want ik weet dat ik gewoon vermoeid was, in pijn, van de wereld was. Alleen jammer genoeg kon ik geen warmte of troost meer vinden. Aangezien ik de "dance legend" ben. De enige echte

“michaelgentscity”.... Wel daar stond ik dan in trauma, burned, verward, slapeloos. En toch vroegen mensen nog op de foto te komen. Ik snapte er de nouga ballen van. Was totaal niet wakker. Dus wat maakt het uit dacht ik? Nou ja, veel blijkbaar. Want eens je gekend ben verwachten mensen dat je continue danst of raved. Mijn lichaam was op. Ik had u niet. En elk meisje dat ik zag deed me bijna tranen. Fuck, ik mis de warmte van u! Nee nog voordat ik het weet wou er iemand playen/schuren met mij. Nog geen seconde later weerklonk een luidde nee op de dansvloer.

Nu dat dit alles eruit is. Weet ik dat ik op 1,2,3 mensen kan doen verbazen, kan entertainen moest ik in volle energie zitten. Want ik heb 1000den moves. Maar het blijft me een raadsel hoe u te overtuigen dat ik van u hou.

Wel, ik heb gedaan wat ik kon. En ik ben ook niet monogaam. Maar ik stond ervoor open om toch een open relatie of whatever aan te gaan. That being said. Ik leef van deadlines. Zeg niet. Dat ik u niet heb gewaarschuwd. Maar in 2023 vlieg ik van de ene vrouw naar de ander. Een escort, gang bang, noem maar op. Ik moet over de pijn gaan. Ik moet terug in mijn oude levensstijl gaan. Ik hou van sex. Ik wil een soulmate. Een betere ging ik nooit vinden dacht ik. Is dat zo? I don't know. Het enigste wat ik weet is dat ik nog nooit van mijn leven zo diep ben gegaan voor een meisje na 100den escorts. Ok ok. 100+. Maar het zal gauw 100den worden. Mijn bed komt er ook aan, mijn bdsm studio. Ik begin meer en meer succesvol te worden gewoon omdat ik me focus en disciplineer.

Ik moet u dat niet uitleggen. Want je bent ook wel een business woman. Je bent smart, leest graag, bent immens creatief. Ik gun u alles wat je doet en wilt bereiken in het leven. Maar ik moet nu ook voort met mijn liefdesleven. Liefde ga ik nooit kennen. Ik sta er wel voor open moest er iemand zo gek zijn dit te willen delen met mij. Ja ik kan loyaal zijn. Maar nu op dit moment denk ik maar aan een ding. En dat is seks a volenté. Is dit de juiste call? To be honest I don't fucking know. Het liefst van al wil ik mijn sexuele desires delen met een

soulmate, mijn twin flame, mijn match. Nou ja, bdsm, is een niche. Vanilla seks moet ik niet van weten. Iemand met brains, speciale persoonlijkheid, is ook al een van mijn eisen.

Fucking a. Je was de ware. 32 maand hadden we mekaar energie geven. En nu mekaar al 6 maand stilte gegeven? Nu je terug bij u ex bent kan ik niet anders concluderen dat je er nog niet klaar voor bent. Maar ik ben alvast klaar voor mijn avonturen in 2023 en beyond.

Het ga u goed. X. Jouw ex best friend. Nou wtf is dees voor shit? Ex. Get the fuck out of here.... We kennen mekaar te goed om de vriendschap op het spel te zetten. We kunnen blijven zwijgen, blijven mekaar ontlopen. Maar diep van binnen bonst mijn hart nog steeds om u. En ik ben er haast rotsvast van overtuigd dat jij me ook niet geheel kunt vergeten forever. We kennen mekaar te goed. Onze band was next level. Er moest iets geknakt zijn daar van boven in onze chaotische mind. U haten ga ik nooit doen. En al zeker niet u exposen. Ik heb respect voor u karakter. Fouten maken is menselijk. En als dat u manier van overleven is in deze meedogenloze wereld. Wel, dan accepteer ik de pijn. Mijn tranen zijn dan misschien niks voor u. Omdat je dan gewoon geen empathy hebt. Maar diep van binnen weet ik dat je het wel hebt. Die bijensteek, die kompass scenario, daar had je het wel degelijk.

Oh v. Kon ik u maar in de armen nemen en u chaotische mind verstaan. Ik zou het kunnen. Maar geef me dan op zijn minst de kans, de tijd om u wonden te helen. Ik heb levenservaring als geen ander. Heb genoeg mensen met so called disorders tegen gekomen in mijn leven, mensen van trauma's doen overwonnen. Alleen ben ik bang dat ik mezelf ga verliezen als ik te diep wil gaan met u. Maar dat zijn zorgen voor later. Want nu op dit moment zit je weer bij persoon x. Dus kan ik niet anders dan dat te respecteren, de emotie te blokken en me verder te pushen in mijn doelen.

Als er een ding is dat ik kan. Dan is het wel emotie afblokken. Dus mijn sexual desires gaan me zeker lukken. Ookal denk ik aan u. Ik ben

nu eenmaal gepassioneerd met vrouwen. En mijn adhd mind zegt nooit nee tegen een naakte geile vrouw. Alleen discipline houdt me in toom. Wel ik gooi de remmen los. En verlaat nu mijn pen. Ook deze digitale wereld. 1 jaar lang posten leek me genoeg. Jij was de enige reden dat ik Instagram aanmaakte. Vroeger moest ik totaal niet weten van social media. Maar damn. Wat kan ik zeggen. Onze dm's collectie is groter dan de Gentse bibliotheek "KROOK" boeken collectie. Je stuurde me countless foto's en op Instagram sta je ook overal te schitteren. Die lach gaf me altijd een goed gevoel. Die wil ik!

Hetgeen wat ik nu wil is gewoon seks, weg van social media, en hard trainen. De good old days 🧘.

NEVER GIVE UP 🌀👊👁️