

Ik vraag me iets af. Ik haat nine to five. En ben een free spirit. Heb 3 diploma's en meerdere opleidingen. Maar nooit er iets mee gedaan. Omdat ik mijn eigen doelen wou zetten. En op de gewone jobs me niet thuis voelde.

Ik heb boeken geschreven voor 2028, heb 1001 dingen bereikt en uitdagingen aangegaan. Heb bijna 20 000 uitgedeeld aan anderen die het niet breed hebben. Heb al meer dan 300 000 uitgegeven in mijn leven op een minimum loon van 1200. Aangezien ik weet hoe ik moet life hacken. Dingen kan verkrijgen aan 60% goedkoper of meer. Continue visualiseer en bereken. Op school had ik een 10/10 in ict. Weliswaar in het volwassen onderwijs in een full time intensieve opleiding. Ik zat op 3 scholen tegelijkertijd. Mijn leerkrachten adviseerden mij voor mijn bachelor te gaan. Maar ik mocht niet van de vdab. En ik was ook een duizendpoot met tal van doelen. Een van die doelen was een website bouwen die wereldwijd impact kan hebben. Er zit nu al 700 uur werk in.

Technologie is kinderspel voor mij. Ik leer snel. Ben zeer analytisch dankzij mijn fotografisch geheugen en mijn super focus. Ondanks dit weigerde ik een job te zoeken. Ik moest van de vdab op adhd trajecten. Etc. Dat haalde niks uit. Aangezien ik een free spirit ben.

Iets zegt me echter dat ik zeer veel capaciteiten voor de it wereld heb, zeer goede communicatieve skills voor de private wereld. Ik wil werken voor hoge lonen. Niet voor iets alledaags.

Ik heb teveel doelen. En die kosten geld. Ik heb al zeer veel connecties. Zeer veel bereikt. Maar als ik mijn koppigheid eens aan de kant leg en begin te solliciteren in het wild naar privé bedrijven, it

bedrijven die mijn talent kunnen gebruiken dan zit ik misschien in een compleet nieuwe wending.

Ik ken niks van programmeertaal, niks van netwerken. Niks van programma's. En toch weet ik van mezelf dat ik in zeer grote snelheid het onder de knie ga hebben en ermee weg ben. Als 3 jarige kon ik al de video cassette insteken en opzetten. Als tiener kon ik al virussen maken en veiligheid doorbreken. Weliswaar met scripts. En gewoon door het mezelf aan te leren. Op mijn ict opleiding nam ik de pc over uit boredom. En had ik zelfs geen technologie. Ondanks het een ict opleiding was.

Ik snap en voel technologie. Hoe langer ik ermee weg ben hoe sneller ik het begrijp en ermee tover. Example: met de eerste iPod touch kon ik bellen, kon ik E-mails verzenden in anderen hun naam, kon ik wachtwoorden kraken via WiFi hotspot, kon ik alle nieuwste films downloaden en afspelen, kon ik het ip adres spoofen. En ga zo maar door.

Ik heb mijn website gecreëerd vanuit een bib computer en met de iPhone app. Ik heb mijn eerste boek geschreven vanuit een iPod touch voor 80%. Daarna op de iPad. De software stond toen nog allemaal in zijn kinderschoenen. Ik heb 11 uur gewerkt aan een montage voor maar 8 minuten lang vanuit iMovie op een iPhone.

Het is al zeer lang geleden dat ik me nog bezig heb gehouden met zulke dingen aangezien ik technologie vrij leef voor mijn geest optimaal te houden. Maar ik moet nu echt een zeer goed inkomen hebben en mijn koppigheid langs de kant zetten.

Klopt het dat it bedrijven mensen aannemen die nog totaal nieuw zijn, leek zijn. Nog alles moeten aanleren intern of vanuit thuis. Maar toch erin geloven dat die personen een zeer goed aandeel zijn voor het bedrijf?

Ik heb zeer lang getwijfeld om nog te willen solliciteren aangezien ik op 9 to 5 jobs altijd buiten vloog daar jaloezie, niet in de groep te passen, het werk te goed te doen, of teveel initiatief te willen nemen.

Ik ben een entj-a. Ik heb uitdaging en vrijheid nodig. Anders interesseert het me niet. Verder wil ik ook niet werken voor een stom loon. Aangezien ik nu al met 1200 kan goochelen en er zelf niet voor moet werken. Dus wil ik van de eerste keer mikken op uitdagende en unieke jobs die een aantrekkelijk loon bieden zodat ik gemotiveerd blijf en in mijn privé ook verder kan groeien. Want ik moet alles op mezelf doen. En dat weegt wel echt zwaar op mij. Het is zelfs zo erg dat mijn eigen zus me haat omdat ik continue succes boek of maak en een episch leven leid. Ze zien echter niet dat ik veel opoffer, analyseer, visualiseer, brainstorm, dag en nacht productief ben. En vooral zeer veel discipline inzet om tot zoiets te bekomen.

Ik heb vroeger zelfs honderden cv's binnen gestoken toen ik geen diploma had. Ik kreeg amper reactie. Uiteindelijk heb je dan 3+ diploma's. Maar zie je al gauw dat dit geen rol speelt. Diploma is maar een papiertje. Mensen daarentegen zijn levendig en veeleisend. En niet iedereen past bij elkaar. Aangezien ik altijd buiten vloog in onderbetaalde jobs/interim. Had ik zelfs niet meer zin om te solliciteren naar een werkgever die niet via interim werkt. Kwaliteit functies en bedrijven. Noem maar op. Ondertussen speelt mijn leven als een film. En weet ik wel wat te doen. Maar ik wil natuurlijk ook eens een normaal inkomen. Continue leven jaar op jaar op de minimum is een uitdaging. En toch krijg ik het voor elkaar al zoveel te hebben uitgegeven. Zoveel te hebben beleefd. Ik zit in een dilemma. Ik zit stuck. Ik wil nieuwe avonturen, nieuwe uitdagingen. Eindelijk eens een groter inkomen. Dus vandaar schrijf ik na 5-6 jaar opeens effe zoiets. Want to be honest. Ik weet echt niet wat ik fout doe. Ik ben een motivatie bom vol met talenten en capaciteiten. Die voor zichzelf zeer hoge eisen stelt. Continue beleef ik iets nieuw of bewandel ik iets nieuw. Experimenteer ik. Spring ik in het diepe gat. Vandaag spring ik dus weer in het diepe gat. Door deze motivatie tekst naar jullie toe te schrijven.

Michael

WWW.MICHAELGENTCITY.COM